

Dat uw getrouwen Heer in vrede ruste.



VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

MARCEL VERSLUYS

echtgenoot van Mevrouw

MARIE-LOUISE VEYS

Lid van de Bond der Gepensioneerden

geboren te Bossuit op 14 juni 1900 en godvruchtig overleden te Ronse op 7 mei 1978, gesterkt door de Sacramenten der zieken.

Dood en leven gaan soms op vreemde wijze samen in de wereld. Ook in het mensenleven is er soms een plotse donderslag, die alle lichten dooft.

De rest blijft een donker geheim ; dat wij tevergeefs pogen te begrijpen. Maar ook dit weten wij met zekerheid, voor mensen die geloven is niets zonder zin.

Hij was een goede echtgenoot en vader, zijn grootste betrachting was zijn kinderen gelukkig en welvarend te zien.

Lieve echtgenote, ik zal de Heer om zegen vragen. Laat onze liefde verder leven onder de hoede van de Hemelse Vader. Dank voor alles.

Bemide kinderen en kleinkinderen, het is voor mij een grote troost geweest te voelen hoe zielsveel gij van mij hield. Wil nu goed voor moeder zorgen.

Beste familie en vrienden, dank voor uw trouwe genegenheid, vaarwel en tot weerziens.

Mw Marcel VERSLUYS,

Hr en Mw Gaston VERSLUYS-VAN OVERMEEREN en kinderen,

Hr en Mw Carlos VERSLUYS-VANDENDRIESSCHE
Hr en Mw Frans VERSLUYS-LAUWERIER en zoon,

Hr Willy VERSLUYS,

Hr en Mw Gerard VERSLUYS-ROOS en kinderen,

Hr en Mw Robert VERSLUYS - DE BADTS en kinderen,

Hr Charles VERSLUYS,

De families VERSLUYS - OLEVIER en VEYS - MESSEUW,

danken U van harte voor de blijken van deelneming en gebed.

